

Tinghule-stien



5,8 km

Velkommen til Tinghule-stien, der fører dig ad krogede stier gennem Mols Bjerges unikke natur.

Her kan du opleve dybe dale og høje bakker med betagende udsigter. Du går gennem mosgroede plantager og på åbne overdrev med stor artsrigdom.

Samtidig er ruten ladet med historiske beretninger og skrøner. Find dem i appen Nationalpark Mols Bjerge eller på www.nationalparkmolsbjerge.dk

Ruten er afmærket med grønne skilte med røde pile i terrænet. Stien er ikke velegnet til hverken barnevogne, kørestole eller gangbesværede.

Vælg ruten med den stiplede blå linje på kortet, hvis du vil undgå naturplejedyrene i Naturstyrelsens indhegning ved Helligkilde.



Projektet er gennemført af Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer på arealerne.

Illustration: Kristian Bay Kirk

Stor tak til Nationalpark Mols Bjerges frivillige Tinghule-gruppe.



1 POSKÆR STENHUS Er landets største stendysse fra bondestenalderen for 5.300 år siden. Den har en 16,3 ton tung flækket dæksten, hvis anden halvdel ligger på Agridysen ca. 2 km derfra.

2 VISTOFT PLANTAGE Blev anlagt af driftige hedeboer, der lod sig inspirere af Enrico Dalgas til at plante træ, "hvor leen ej kan slå". Plantningsbevægelsen (ca. 1850-1950) fik stor betydning i Mols Bjerge, hvor det var svært at have et rentabelt landbrug pga. de tørre sandede jorde. I dag har staten overtaget store dele af det centrale Mols og ført områderne tilbage til sandet overdrevsnatur med høj biodiversitet.

3 TINGHULEN Mols Bjerge er formet af den sidste istid. Da isen trak sig tilbage for ca. 18.000 år siden, efterlod den enorme isklumper, der smeltede over mange tusinde år. Tinghulen er med sine 35 meters højdeforskel et af de største dødishuller i Mols Bjerge. I gennem århundrederne har det været et populært samlingssted for lokalbefolkningen.

4 HELLIGKILDEN På den østlige kant af det imponerende dødishul, markerer en lille stensætning, hvor den nu udtørrede kilde engang sprang. Helligkildens vand blev i middelalderen tillagt en særlig kraft til at helbrede maveonde og barnløshed.

5 DEN UKENDTE SLUGT Er resultatet af de sidste store gletsjeres smeltvand, der med voldsom kraft har skåret sig ned gennem landskabet og efterladt stejle skrænter på hver side af den smalle sti. Ifølge en lokal skrøne holdt en røverbande til ved slugten.

6 TINGHULEGÅRDEN Tinghulen var del af det 12 hektar store landbrugsareal, der tilhørte Tinghulegården. Det har været slidsomt og krævet nøjsomhed at brødføde en familie på de dårlige jorder. Tinghulen blev kaldt udmark, og blev brugt til græsning af køer og heste. Tinghulen blev i 1970'erne solgt til staten.

Indtil 1687 var Tinghulen tingsted for Mols Herred, som dækkede Knebel, Vistoft og Agri Sogne. Her afgjorde man tvister, dømte tyve og "stimænd", og indgik handler. Tinghulen i Mols Bjerge er det eneste kendte tingsted, der ikke ligger højt i landskabet. I stedet har molboerne udnyttet den naturlige amfiscene, som det store dødshul danner.

Selve tingstedet bestod af fire "tingstokke", der blev placeret i en firkant på fire store sten i bunden af Tinghulen. Her sad herredsfogeden, tingskriveren og storkemændene, der repræsenterede de lokale bønder. I midten af firkanten lå tyvstenen, hvor tyven blev placeret med tyvekosterne bundet fast på ryggen.

I middelalderen blev tyveri straffet meget hårdt – ofte med hængning, hvorimod man kunne nøjes med at betale pengebøder for mord.

Det er sandsynligt, at også hekse og andre troldfolk er blevet dømt til døden i Tinghulen.



Tinghule-stien

